

## Shiva (2003)



Shiva (rechts) met vriendje thuis op Nieuw en Meer (2012)

"Met mijn vader en Bart hebben we de trampoline weer neergezet. Hij was in de winter weggehaald, want in de winter springt niemand, dachten ze. Maar ik wilde er wel heel vaak op springen, en dan stond ie er weer niet. Dat is heel stom. Nu staat de oude er weer. Tenminste: de derde of de vierde. Ze gaan kapot doordat kinderen er gaten in prikken en er met sigaretten in branden. We weten niet wie dat doet, in ieder geval niet iemand van het terrein.

*Het is hier leuk, maar ik heb nooit iets spannends meegemaakt of zo.*

*We hebben een hut, maar die is geheim.*

De eerste trampoline had ik voor mijn verjaardag gekregen. Toen ging die kapot en hebben we een nieuwe gekocht. Die ging ook kapot, hebben we wéér een nieuwe gekocht.



Ging die ook kapot...en nu hebben we deze. Dus hij is een beetje, hoe zeg je dat, half van mij en half van het terrein.

*De gebouwen waren wapenopslag voor de verdediging of zo.*

Overmorgen ben ik weer jarig, maar morgen vier ik mijn feestje. We gaan met verfpistolen op elkaar schieten. Dat zijn waterpistolen met verf erin. Overal op het terrein, maar niet op het grasveld, anders wordt het helemaal vies met rode verf. We gaan misschien ook zwemmen, dan zetten we eerst de sauna aan. Er is hier zo'n drijvende houten sauna. Daarin kunnen we ons opwarmen, want het is nog best wel koud om te zwemmen. Je springt van de sauna zo het water in"



Toen ik met de dino's buiten in de sneeuw speelde, wilde ik een filmje maken. Op die films zie je altijd handen in beeld, dat is een beetje irritant. (2010)

verfpistolen